

Ode aan B.B.G.

Zo'n zes en vijftig jaar geleden.
Door eendracht sterk, maar dat is nu BBG.
'n oprichter van toen is nog in ons midden.
En hij speeld zijn partijtje nog goed mee.
Velen toernooien hebben zij kunnen organiseren.
Met z'n allen hebben ze dat gedaan.
En in ons kleine nederlandje.
Heeft BBG, 'n hele grote naam.

Daarom breng ik hulde, namens ons allen.
Aan de biljartclub BBG.
Zo als zij dat, jaren deden.
Ja zo zijn, er echt geen twee.
't is 'n club, om nooit te vergeten.
Zo het al die jaren, is gegaan.
Daarom wil ik, u bedanken.
En dat BBG nog, lang mag bestaan.

Ook de jeugd kwam, aan zijn trekken.
Daar plukken ze nu hun vruchten van.
De oudjes zaten, toen te kijken.
Waarom dat zo iets, voor ons niet kan.
En zo is het allemaal heel klein begonnen.
Maar ze doen nu mee, met tachtig man.
Daarom vraag ik u, namens deze mensen.
Dat u nog jaren daar zal gaan.

Zo als het nu hier, er aan toe gaat.
Denk ik aan die jaren terug.
Om de bokaal wordt er gestreden.
Als je verliest dan vergeet je dat weer vlug.
BBG, ik wil u vragen.
Dat dit toernooi nog, lang door mag gaan.
Ik wens u allen, het allerbeste.
En misschien tot volgend jaar.
(geschreven en gecomponeerd door Fons van Engelen)